



**Uw fietsvakantie
Spanje Groepsreis
Sinaasappeltocht Alicante – Valencia**
Niveau 4/5 of 6/7



Karakter van de reis

Tussen Alicante en Valencia, in het zuidoosten van Spanje ligt een schitterend bergachtig gebied waar het door de afwisseling zeer mooi is om te fietsen. U komt langs prachtige cols, met vergezichten over de Middellandse zee en glooiende dalen, en fietst over stukken via de zogenaamde 'Via Verdes'. Dit zijn voormalige spoorlijnen die omgetoverd zijn tot fietsroutes. Deze routes lopen dwars door de gebergten heen, door tunnels en over viaducten, en op deze routes blijft u ver van gemotoriseerd verkeer. In het begin van de week fietst u door een rustige streek, waar af en toe een klein dorpje in zicht komt, en waarin u veel amandel- en olijfbomen passeert. In de tweede helft van de week fietst u vooral langs en door uitgestrekte sinaasappelplantages. En de twee laatste etappes voeren u langs de Middellandse zee en de lagune bij het 'Parque Natural de L'Albufera'. Hier kunt u heerlijk afkoelen in de zee. Ook in de winter is het weer aan de Spaanse Costa Blanca aangenaam.

De tocht loopt vanaf Alicante naar Valencia en begint gelijk bij aankomst in Alicante. Daar staat uw fiets klaar en wordt uw bagage opgehaald, zodat uw avontuur gelijk van start kan gaan. U overnacht in guesthouses of hotels die voor u geselecteerd zijn, en uw bagage wordt telkens naar het volgende adres gebracht. U hoeft alleen maar te fietsen en te genieten. Het eindpunt is Valencia, de op twee na grootste stad van Spanje, van waaruit u weer terugvliegt. Voor uw vertrek is er alle tijd om deze prachtige stad te bezoeken. Vertrekdata: **19 april, 7 juni en 4 oktober** 2013. U kunt dagelijks kiezen voor de korte (niveau 4/5) of lange afstand niveau 6/7. De reisleader fietst mee met de korte afstand.

Niveau

Niveau 4 Gemiddeld

Dagafstanden tot 60 km per dag over heuvelachtig terrein met niet te steile en niet te lange hellingen. Soms een korte etappe met iets meer klimwerk. Geschikt voor fietsen met 21 versnellingen.

Niveau 5: Actief

Tochten met dagafstanden van gemiddeld 60 km. Soms een korte etappe met meer klimwerk. Een redelijke basisconditie is noodzakelijk. Geschikt voor fietsen vanaf 21 versnellingen.

Niveau 6: Sportief

Tochten met steilere en langere hellingen dan in niveau 5, die meer kracht en conditie vergen. Het landschap heeft een bergachtig karakter. De etappes zijn circa 80 km lang en kennen langere beklimmingen. Bedoeld voor deelnemers met een goede basisconditie.

Niveau 7: Uitdgend

Tochten met een uitdagend karakter. Etappes van 70 tot 100 km door heuvelslandschap en bergen, met elke dag een behoorlijk aantal hoogtemeters. Voor de geoefende fietser met ervaring in de bergen. Geschikt voor racefietsen met bergverzet of triple.



Dagprogramma:

Dag 1

Vliegveld Alicante – Castalla. 60 km

Uw fietsvakantie begint direct na aankomst. De eerste etappe leidt naar het stadje Castalla. De historische hoofdstad van de subregio 'La Foia de Castalla', gelegen in de provincie Alicante aan de Spaanse Costa Blanca. U verlaat de drukte van de kust en maakt meteen kennis met de 'Via Verdes'. Deze voormalige spoorlijnen zijn omgetoverd tot prachtige afgelegen, stille fietspaden. U passeert het plaatsje Torrellano, waar u de drukke N-340 oversteekt en u zich opeens in een stil en ruig landschap bevindt. Nadat u over de nieuwe snelweg AP 7 gekomen bent, bereikt u de eerste 'Via Verde', die u door tunnels en viaducten het achterland invoert. Deze groene weg loopt door wijngaarden, en door een woest en onherbergzaam gebied. Het wegdek is van asfalt, of van verhard zand. U komt ook door een mediterrane bos en de weg voert u door twee prachtige valleien, die u doorkruist door middel van twee viaducten en zes tunnels. Na ongeveer 22 km verlaat u de 'Via Verde' en een beetje klimmend en dalend bereikt u Castalla. Een mooi plaatsje met een goed bewaarde dorpskern, met veel smalle en steile kronkelstraatjes.

Totaal Km: 60. Hoogtemeters: 900

Dag 2

Aan u de keuze: Een rondrit, groot of klein vanuit Castalla, of een bezoek aan Alicante.

Rondrit vanuit Castalla: 50 Km of 95 Km

Nadat u Castalla achter zich heeft gelaten, begint u aan de uitdagende klim naar de 'Puerto de Onil', die op 1036 m ligt. In iets meer dan 5 km stijgt u maar liefst 366 m. U fietst door een gebied met veel pijnbomen, lavendel- en zonnebloemvelden. De natuurlijke schoonheid van deze streek is op sommige punten overweldigend! Na een lange afdaling (9%) komt u bij het hoogst gelegen dorp van de provincie Alicante: Banyeres de Mariola (860m.). Vanaf dit punt kunt u kiezen voor een korte of langere route terug naar Castalla. De kortste route leidt u via de 'Puerto de Biar' op 810 m, naar het plaatsje Biar. Een schitterend gelegen dorp met een grote aantrekkingskracht door de uitzichten op adembenemende landschappen. Of u kiest voor de pittige klim over de 'Sierra de Solana'. Die op 996 m ligt en die u bereikt door de CV 657 te volgen. Uw inspanning wordt rijkelijk beloond door ongelofelijke vergezichten.

De korte route: 50 Km. Hoogtemeters: 700

De lange route: 95 Km. Hoogtemeters: 1200

U kunt ook de stad Alicante bezoeken. Er gaat een bus vanuit Castalla. Alicante is een stad met veel historie. Het werd door de Romeinen gesticht in de 3^e eeuw voor Christus en het raakte bekend onder de Arabische naam 'Al-Lekant'. Tegenwoordig is het de hoofdstad van de gelijknamige provincie 'Alicante', en is het met 322.673 inwoners de op één na grootste stad van de autonome deelstaat 'Valencia'. Het is een echte Spaanse stad, en u doet er goed aan rekening te houden met de typisch Spaanse manier van leven: 'Eten' en 'Siësta' houden. U kunt hier: heerlijk flaneren op de 'Explanada d'España', de in de schaduw van palmbomen gelegen, beroemde promenade met mozaïk van de stad; genieten van het stadsorkest in het muziekpaviljoen op zondagochtend, even liggen op het strandje 'El Postiguet'; de historische wijken 'Santa Cruz', 'San Roque' bezoeken, of een tripje naar het hoger gelegen 'Santa Barbara' maken. Er is genoeg te zien, te beleven en te proeven in Alacant (Valenciaans voor Alicante). U bepaalt zelf waarin u vandaag het meeste zin heeft!

Dag 3

Castalla – Torremanzanas: 43 of 80 Km

Dit is het echte begin van de tocht naar Valencia. Vanuit Castalla fietst u door het uitgestrekte dal van de 'Foia de Castalla' naar het kleinere dorpje Tibi. Een dorp dat lang en smal op een bergflank ligt. Vanuit Tibi gaat de rit verder naar Jijona (Xixona in het Valenciaans). Een stadje dat in heel Spanje bekend staat door de 'Turrón' die er gemaakt wordt (de typische Spaanse nougat, gemaakt van amandelen uit de streek. Voor de liefhebber is er een museum, dat te bezichtigen valt op maandag t/m vrijdag van 9.00 uur – 13.00 uur). Om in Jijona te komen klimt u naar het 'Alto de Tibi', 710 m. Een heftige passage met fantastische uitzichten op de Middellandse Zee. Nadat u weer flink gedaald heeft en door het stadje Jijona gekomen bent, maakt u zich klaar voor het eveneens pittige tweede gedeelte van deze dag. De rit naar Torremanzanas (La Torre de Les Maçanes in het Valenciaans). U koerst zo'n 15 km licht klimmend naar het kleine, doch levendige dorpje Torremanzanas. U wordt omringd door bergtopjes en terrassen beplant met amandel- en olijfbomen. De droge omgeving van Jijona verandert hier vrij plots en het landschap is hier opeens aanmerkelijk groener. U fietst over de CV 780. Het afgelopen jaar passeerde de Spaanse 'Vuelta' Torremanzanas twee dagen achter elkaar. En van oudsher staat dit dorpje bekend om haar gezonde berglucht en haar gastvrijheid.

Totaal Km: 43. Hoogtemeters: 650 m.

Dag 4

Torremanzanas – Benissiva: 55 of 87 Km.

Een dag waarop u talloze kleine dorpjes passeert. Vanuit Torremanzanas klimt u naar de 'Puerto de Benifallim', op 1010 m. De daling wordt ingezet en een nieuwe vallei komt in zicht. Het eerste dorpje waar u langs komt is Benifallim. Het heeft niet meer dan 100 inwoners en het lijkt er alsof de tijd er heeft stil gestaan. Hierna volgen Gorga, Benimassot, Tollos, Beniaia en Alcalá in het dal 'Val de Gallinera'. Deze weelderige vallei wordt gekenmerkt door de nog perfect intact zijnde stenen terrassen. Aangelegd door de Arabieren in lang vervlogen tijden. Vandaag de dag zijn de terrassen nog altijd in gebruik en staan ze vol schemerige olijf- en fruitboomgaarden. De hele vallei is bezaaid met kleine, oude dorpjes en in veel gevallen verraadt de naam hun Arabische afkomst. Deze fietsdag bestaat uit bijzonder veel verschillende klimpartijen en ook uit vele steile afdalingen. Wees hier erg voorzichtig!

Totaal Km: 55. Hoogtemeters: 950 m.

Dag 5

Benissiva – Cullera: 60 of 80 Km.

Vanuit de bergen in het achterland daalt u vandaag weer af naar de kust. En ziet u voor het eerst de uitgestrekte sinaasappelvelden, die beginnen bij Forna. U blijft door de velden rijden en zakt steeds verder af. Tot u bij Oliva komt. Een dorp met prachtige, historische straten, waarin elk jaar, zoals het een goed Spaans dorp betaamt, verschillende 'Fièstas' (feesten) gevierd worden. Typisch in de gehele streek zijn de zogeheten 'Fièstas' van de 'Moros en Cristianos', waarin de overwinning elk jaar nog gestalte krijgt. Op meerdere plaatsen zijn er ook de beroemde 'Hogueras' (Valenciaans 'Fallas') grote vuren, waarbij enorme stellages in vuur en vlam gezet worden. De Paasweek (Heilige Week), oftewel de 'Semana Santa' wordt in heel Spanje groots gevierd. Oliva is een uitstekende plek om één van deze bijzondere feesten eens te zien. Na de stilte van het binnenland, is er hier weer wat meer leven. Er heerst een heerlijk mediterraan – subtropisch klimaat. En ook Oliva heeft gemiddeld meer dan 230 dagen boven de 20°C. De winters zijn er mild en gematigd en de zomers heet en droog.

Vanuit Oliva rijdt u nu weer verder over een 'Via Verde' naar Gandia. Tijdens deze 7 Km. rijdt u onophoudelijk in de geur van de sinaasappelbloesems, en doorkuist u imposante Valenciaanse sinaasappelplantages. Direct langs het strand van Gandia rijdt u via Xeraco naar Cullera. Dit kleine stadje bevindt zich werkelijk midden *in* de sinaasappelvelden. Er loopt een belangrijke rivier door dit gebied, de 'Jucar', die vooral ook van groot belang is voor de bevoeiing van de immense rijstvelden die eveneens in dit gebied liggen.

Totaal Km: 60. Hoogtemeters: 380m.

Dag 6

Cullera rustdag of rondrit 85 km

De stad Cullera ligt op slechts 38 km ten zuiden van de stad Valencia aan de kust van de Middellandse Zee met een bevolking van 23.813. Cullera is vooral gebouwd op een grote vlakte en de hoogste top is de Mount Cullera op 225 meter.

Cullera krijgt water uit de benedenloop van de Júcar rivier, die aanleiding geeft tot een uitgebreid netwerk van irrigatiekanalen het gevolg daarvan is dat hele gebied is bedekt met tuinderij vegetatie zoals: sinaasappelbomen, rijstvelden, olijfgaarden en johannesbroodbomen en andere fruitbomen. Het heeft een warme, droge mediterrane klimaat met een gemiddelde jaarlijkse temperaturen van meer dan 17 C.

Vijftien kilometer aan stranden en kliffen vormen de prachtige natuurlijke omgeving van deze kust met zijn brede en extreem lange stranden van fijn zand, altijd warm en kristalhelder water. Cullera Cape in het noorden voegt een speciaal tintje aan de onmetelijkheid van de andere stranden. In Cullera kunt u het piraten- of het rijstmuseum bezoeken.

Voor de rondrit gaat u eerst 16 km naar het zuiden waar we via Tavernes de la Valldigna het binnenland ingaan. 3 km na Via Tavernes de la Valldigna gaan we linksaf naar Simat de la Valldigna, vanaf daar begint een klim naar 280 m hoogte met prachtige vergezichten. Na de klim worden we beloond met een prachtige afdaling via de CV-600 tot Raelguaraf. Via Carcaixent komen we weer op de CV-50 waar we via La Barraca d'Aigües Vives weer bij Tavernes de la Valldigna uitkomen waarna we weer dezelfde weg terug naar Cullera nemen.

Totaal Km: 85. Hoogtemeters: 410m.

Dag 7

Cullera – Valencia: 42 Km.

Deze laatste fietsdag begint met een kleine helling. U fietst voorbij een kleine brandtoren en hebt vanaf daar een schitterend uitzicht over de gehele 'Costa Azahar': De Kust van de Sinaasappelbloesem. Na 17 km. fietsen bereikt u het stille natuurpark 'L'Albufera'. Ondanks dat het niet ver van de stad Valencia ligt, vindt u hier een prachtig, beschermd natuurreserveaat, met zoetwater lagunen, en meer dan 250 verschillende soorten vogels. Het park heeft een oppervlakte van zo'n 20.000 hectare en kent een enorme biodiversiteit. Door een lange duinenrij wordt deze lagune gescheiden van de Middellandse Zee. Deze regio is van groot belang voor de teelt van Spaanse rijst (zeer dikke korrel). Hier wordt namelijk de echte traditionele Paëlla-rijst verbouwd. Van origine is de Paëlla helemaal Valenciaans. Alle ingrediënten, alswel de pan en ook het hout waarmee gestookt wordt, horen van Valenciaanse bodem te komen. Het gerecht is wereldwijd bekend en kan op veel verschillende manieren bereid worden. Het wordt altijd 's middags gegeten en mag natuurlijk deze week niet ontbreken! Het laatste stuk naar de stad Valencia wordt afgelegd over een fietspad.

Totaal Km: 42. Vlakke rit.



Dag 8 **Valencia**

Dit is de laatste dag van uw vakantie en u hebt de eindbestemming gehaald! Vandaag heeft u tijd en ruimte om te genieten van deze unieke stad. Het is de 'Ciudad de las Artes y las Ciencias', ofwel de stad van de Kunst en de Wetenschap: Een spannende combinatie. De stad ligt aan de monding van de 'Rio Turia', in een zeer vruchtbare vlakte die zeer toepasselijk de 'Huerta' genoemd wordt. 'Het' Spaanse (Castellano) woord voor groentetuin of boomgaard, waarvan de zeer letterlijke betekenis 'geïrrigeerd gebied' is.

De stad heeft maar liefst 86 musea en vele kunstgalerieën. In het *Museo de Bellas Artes* zijn 2000 schilderijen en beelden te zien uit de periode van de Oudheid tot de 19de eeuw. Het *Museo Domingo Fletcher* heeft een unieke verzameling inscripties uit de Steentijd. In sterk contrast hiermee staat het futuristische Museum voor Kunst en Wetenschap en het Oceanogràfic.

Museo de las Ciencias Príncipe Felipe in Valencia is een groot wetenschappelijk museum, ontworpen door de beroemde Spaanse architect Santiago Calatrava. De buitenkant van het museum ziet eruit als een skelet van een grote walvis. Er zijn 3 verdiepingen en op iedere verdieping is een expositieruimte van ruim 8000 m². Het museum laat verschillende kanten van de ontwikkeling van de wetenschap zien en er zijn eigentijdse thema's te bewonderen zoals superhelden en klimaatverandering.

L'Oceanogràfic in Valencia is één van de highlights van de stad. Het is het grootste aquarium van Europa en dat gelooft u wel als u zich bedenkt dat de hoeveelheid water in het aquarium genoeg is om 15 (Olympische) zwembaden mee te vullen! Het complex is, in tegenstelling tot

de andere gebouwen in La Ciudad de las Letras y las Ciencias, ontworpen door de architect Felix Candela. Helaas is hij in '97 overleden, waardoor hij het eindresultaat niet heeft kunnen zien. In het L'Oceanogràfic vindt u een dolfinarium, Rode Zee Aquarium, Middellandse zeezicht en onderwatertunnels waar de vissen en haaien om u heen (dus ook boven u) zwemmen.

Het L'Hemisfèric in Valencia maakt deel uit van het moderne cultureel-wetenschappelijke complex La Ciudad de las Letras y las Ciencias. Ook dit gebouw, dat lijkt op een immens grote kever, is ontworpen door de beroemde Spaanse architect Santiago Calatrava. Het L'Hemisfèric is een planetarium en IMAX theater. U kunt er dus mooie films zien in 3-D, wat het levensecht maakt. Laat u verrassen in het L'Hemisfèric.



Dag 9

Transport naar het vliegveld van Valencia.

Tip: Neem een zaklamp mee voor onderweg aangezien enkele trajecten (de Via Verde) door oude spoortunnels lopen.

Verblijf en Arrangement:

Uw verblijf is afhankelijk van de beschikbaarheid van het guesthouse of hotel in de etappeplaats. Voor u zijn de volgende hotels/guesthouses geselecteerd.

- **Voor Castalla:**

Casa Camaleón

Casa Camaleón is een klein en persoonlijk guesthouse aan de rand van Castalla met uitzicht op het prachtig gerestaureerde kasteel. Castalla ligt temidden van bijzondere natuurgebieden in de vallei genaamd La Foia de Castalla en is omringd door bergketens, een topgebied voor wandelaars, fietsers, motorrijders en bergbeklimmers. Castalla, de historische hoofdstad van de subregio La Foia de Castalla is gelegen in de provincie Alicante aan de Costa Blanca. Het heeft een goed bewaarde dorpskern met, zoals in zoveel dorpjes in de regio Valencia, vele smalle en steile kronkelstraatjes. De gezellige wekelijkse markten trekken veel mensen uit de omgeving. Door de vele restaurantjes en cafeetjes is het goed toeven in dit Spaanse stadje.

Casa Camaleon

Flores Cabezo Pla 1022

03420 Castalla

Tel: 0034 662370902

info@casa-camaleon.nl

www.casa-camaleon.nl

- **Voor La Torre de les Macanes:**

Hotel Sester

Klein, doch levendig dorpje Torremanzanas (La Torre de Les Maçanes in het Valenciaans) Van oudsher staat dit dorpje bekend om haar gezonde berglucht en haar gastvrijheid. Op zondagochtend is er een wekelijkse markt die veel mensen uit de omgeving trekt. Het hotel is het voormalige landhuis "Villa Emilleta". Tijdens de restauratie van dit kleinschalige pension heeft men de traditionele kamers voorzien van een eigen badkamer met bad en hebben een televisie, telefoon en airconditioning.

Hotel Sester

Finestrat, 2 03108

La Torremanzanas, Spain.

- **Voor Benissiva:**

Casa Gallinera

Een heel mooi klein landelijk hotel van Javier en Pascual met zwembad in de vallei van Gallinera. De veldterrassen om de heuvel waarop het dorp ligt dienen als tuin: het is werkelijk een genoegen om daar tussen minstens dertien soorten fruitbomen te wandelen en vertoeven, het is genieten met alle vijf zintuigen. Bijzondere aroma's van vijgen en hazelnoten, kersen, en bergkruiden om likeuren te maken, zonder enige twijfel zien we het verleden in het heden.



Casa Galinera
C/Raval 24 Benissiva
03788 Vall de Gallinera (Alicante)
Tel.: 966 406 790 / 620 852 220 (Javier) / 696 064 529 (Pascual)

- **Voor Cullera:**

Hotel El Chalet

Gelegen in een idyllische omgeving, biedt het Hotel Villa volledig gerenoveerde faciliteiten, moderne en hedendaagse, op maat en ontworpen voor maximaal comfort. Aan de voet van het strand in Los Olivos Cullera, bekroond met de Blauwe Vlag van de Europese Gemeenschap de beste in de Valenciaanse kust, zodat u volledig kunt genieten van uw vakantie. Bovendien kunt u in het restaurant van het hotel genieten van de typische gerechten van Valencia en de beste rijst in het gebied.

Hotel El Chalet

Joaquin Rodrigo Vidre N° 7
46408 Cullera
Spanje
Tel: 0034 961746535

- **Voor Valencia:**

Deze stadshotels liggen bij het stadsstrand van Valencia. Het ligt vlakbij een grote boulevard langs de zee met vele bars en restaurants. Aansluitingen op het openbaar vervoer zijn op 2 minuten wandelen te vinden (metrohalte). Het treinstation ligt op 5 km afstand en de gasten bereiken verschillende winkels met het openbaar vervoer in 15 minuten. Het centrum van Valencia is met de auto in 10 minuten te bereiken en ligt op ongeveer 5 km van het hotel.

Hotel Solplaya

Sol Playa ligt aan het strand Playa de las Arenas, op 100 meter lopen van de America's Cup haven van Valencia. De kamers zijn voorzien van airconditioning en satelliet-tv. Sommige kamers bieden uitzicht op zee.

Bus- en tramhaltes liggen op 5 minuten lopen, waardoor het gemakkelijk is om het stadscentrum te bereiken. U wandelt in 30 minuten naar Ciutat de les Arts i les Ciències (de Stad van Kunst en Wetenschappen).

In de buurt van het hotel vindt u diverse uitstekende restaurants.

Hotel Solplaya

Paseo de Neptuno 56
46011 Valencia
Tel: 0034 963561920

Bij deze reis is 8x ontbijt inbegrepen. Het ontbijt vindt in de regel plaats tussen 8 en 10 uur, maar informeer voor de zekerheid even bij elk hotel.

Valuta

Ook in Spanje is de Euro het betaalmiddel. Creditcards, internationale pinpas en dergelijke kunnen in de provincie Valencia veelvuldig en gemakkelijk worden gebruikt.

Aanreis informatie

Wanneer u vertraging heeft bij het vertrek (ook bij tussenstops indien u geen rechtstreekse vlucht heeft), dan vragen wij u vriendelijk doch dringend de lokale agent daarvan direct op de hoogte te stellen, liefst per mobiel telefoontje of sms 0034 662370902 !

Wanneer u per vliegtuig reist wordt u op het vliegveld van Alicante welkom geheten door onze lokale agent. Hierna volgt de transfer naar Castalla (+/- 40 min.). Ook is het mogelijk om direct op de fiets te stappen. Een mooie route voert u vanaf het vliegveld over de Via Verdes naar Castalla.

Mocht u op de aankomstdag (zaterdag) te laat arriveren om de eerste etappe naar Castalla te fietsen is er de mogelijkheid om deze alsnog te doen op dag 2, waar een rondrit staat gepland. Dan wordt u op dag 2 bij het vliegveld afgezet tegen een transfervergoeding ± € 25,-

Wanneer u zelf het vervoer naar Alicante heeft geregeld dient u een tijd af te spreken voor de overhandiging van de fietsen en vervoer van de bagage.

De fiets

Voor het slagen van de fietsvakantie is het nodig te beschikken over een goede fiets. Kijk uw fiets voor vertrek uit Nederland grondig na. Let vooral op de conditie van banden, remmen en versnellingen. Verder adviseren wij u een (kabel)fietsslot, plaksetje, reservebinnenband, multitool, pompje en extra remblokjes mee te nemen.

Huurfietsen

Wanneer u een huurfiets heeft gereserveerd staat deze voor u klaar op vliegveld Alicante of in Castalla. U krijgt de beschikking over een hybride-fiets van het merk Gazelle. Bij uw fiets krijgt u de beschikking over een plakset en een fietspomp. De fietsen zijn voorzien van een fietstas en een slot (gebruik dit altijd als u uw fiets ergens neerzet). De fietsen zijn *niet* voorzien van een fietscomputer, bidon of kaartleesstandaard. Deze onderdelen kunt u desgewenst zelf meenemen en op onze huurfietsen monteren. Dit geldt ook voor eigen pedalen of zadel. Op de huurfietsen zijn de huurvoorwaarden van kracht zoals deze in het huurcontract vermeld staan. U dient uw fiets weer schoon in te leveren en eventuele gebreken te melden. Per huurfiets wordt op de bestemming een borgsom gevraagd van € 100.- Deze borgsom krijgt u aan het einde van de reis terug bij onbeschadigde en schone inlevering van de fiets plus toebehoren.

Eigen fietsen

Als u uw eigen fiets meeneemt haalt u deze, normaal gesproken, samen met uw overige bagage, van de bagageband. Voor het slagen van een fietsvakantie is het nodig te beschikken over een goede fiets. Omdat u regelmatig flink moet klimmen en dalen dient u over voldoende versnellingen beschikken. Zorg verder dat u een reparatie/imbusset bij u heeft tijdens het fietsen en misschien ook een reserve (vouw-)band!

Bagagevervoer

Dit betreft een reis mét bagagevervoer. Wij vragen u vriendelijk doch dringend rekening te houden met het volgende. Voor het reizen per vliegtuig geldt een bagagelimiet van 20 kilo per persoon. Deze limiet is ook van toepassing op het bagagevervoer.

Uw bagage dient u elke ochtend vóór 10.00 uur en voorzien van één bagagelabel per bagagestuk, bij de receptie van uw hotel in te leveren. Uiterlijk vanaf 16.00 uur kunt u in het volgende hotel weer over uw koffers beschikken.

Kleding en Bagage

Het dragen van een fietshelm is in Spanje verplicht! Behalve dat het dragen van een fietshelm uw eigen veiligheid ten goede komt voorkomt u hiermee ook een hoge boete.

Een ander belangrijke verkeersregel is de absolute voorrang van voetgangers op een zebrapad. Vaak stopt het verkeer al als een voetganger aanstalten maakt om over te steken. Minder daarom, ook als fietser, altijd uw snelheid wanneer u een zebrapad nadert.

Tijdens het fietsen is het aan te bevelen om een goed zittend fietsshirt te dragen dat transpiratievocht snel opneemt en afvoert. Afhankelijk van uw fiets is een fietsbroek met zeem aan te bevelen. Verder: een tasje voor onderweg, hoofdbescherming (helm), een zonnebril en een fototoestel. Casa Camaleón houdt zich aanbevolen voor goede foto's voor op de website.

Routebeschrijvingen

Bij het uitzetten van de routes zijn de afstanden nauwkeurig genoteerd. U vindt dit terug in de routebeschrijvingen. Het is goed mogelijk de routebeschrijvingen zonder fietscomputer te volgen, maar het kan een handig hulpmiddel zijn. Er zitten geen fietscomputers op onze huurfietsen; neem er eventueel eentje mee uit Nederland.

Neem altijd voldoende eten en drinken mee! In Spanje zijn vrijwel alle winkels na twee uur 's middags dicht. Cafés en restaurants zijn in de regel wel open en bieden op dat tijdstip vaak een dagmenu ('menu del dia') aan. Dit is een eenvoudige en goedkope maaltijd, waarbij een drankje is inbegrepen.

Naast de routebeschrijvingen worden bij deze reis ook ingetekende kaartjes verstrekt.

Toch is het handig om een tweetal gedetailleerde kaarten aan te schaffen.

- MICHELIN 123 ZOOM Costa Blanca
- MICHELIN 149 ZOOM Valencia y alrededores, Costa del Azahar

Bij **problemen** is het belangrijk om eerst tot een oplossing te komen met de direct betrokkenen. Casa Camaleón is het eerste aanspreekpunt bij problemen die direct met de tocht te maken hebben, maar ook bij problemen zoals ziekte etc. Het is vervelend pas achteraf te vernemen dat er iets niet in orde was. Wij willen in geval van onvolkomenheden graag zo snel mogelijk actie ondernemen.